

2002

En de kikker sprak tot de ooievaar :
Zeg ooievaar wat doe jij daar?
Wat sta je naar mij te gluren?
De ooievaar sprak arrogant :
Met mij is heus niets aan de hand
En 't zal niet lang meer duren.

Jij kwakt en kwaakt een beetje schrill
En produceert slechts kikkerdril
Wat is jouw zin van 't leven?
De kikker was niet uit het lood :
Ach wat, jij speelt slechts op één poot,
Wou jij mij laten sneven?

't Is aanstonds kerst en dan nieuwjaar
Laten we lief zijn voor elkaar
Zo anders als de mensen
Die normen en waarden teloor laten gaan
En roepen wij zijn zo humaan
Om elkaar dan te verwensen !

De ooievaar, hij zweeg beschaamd
En heeft het schoorvoetend beaamd
En men vergat de nukken
Volgen wij allen met elkaar
De kikker en de ooievaar
Dan zal het vast wel lukken !