

2010

*Samen in de luchtballon
In de krikende tropenzone
Werd een soms rauw perspectief
Plotseling weer relatief*

*Wat nou crisis, wat nou geld?
Hoezo oorlog en geweld?
Wat nou auto/allochtoon?
Wat milieu en hoezo schoon?*

*Tja, Borsato zong het nog
Maar ook zijn droom blijkt nu bedrog !!
En Ramses vroeg ons hem te laten
Een mooie wens, maar 't mocht niet baten !!*

*Wat Down Under ons kan leren?
Het "No Worries" propageren !
Geen Osama, geen Obama,
Geen probleem of koningsdrama.*

*Want krukodil en kangaroo,
Koala en kakaloe
Leven rustig daar beneden
Misschien kan het toch, de Vrede !*

*Men hoeft niet te overvragen
Misschien wel wat meer verdragen
Dit was niet erg (ab)origineel.
Ach in zo'n ballon gebeurt niet echt veel !!*

**No worries in 2010 toegewenst door
Thea van den Akker en Paul van Bunderen**

