

2011

Misschien moet ik wel vertellen  
Van dat hele grote graaien  
En van al die bankpersonen  
Die hun klanten constant naaien



Of misschien moet ik verhalen  
Over Italianen, Grieken  
Van begrotingsdiscipline  
Ik zou dit gedicht verzieken



Zal ik dan maar wat beweren  
Over ruim een jaar gedogen  
Van met kwinkslagen ontkenen  
Nooit de waarheid, steeds gelogen.



Schrijf ik liever over 't reizen  
Afrika het continent  
Dat goddank wel heel veel schoonheid  
Maar geen eurocrisis kent



Kijk eens naar die mooie vrouwen  
't Zijn de schoonsten van het land  
Misschien wel iets voor Mark Rutte  
Ongeletterd bijdehand



Waar had iedereen de mond vol van?  
Juist : van de Verzorgingsstaat !  
Kijk eens goed hier naar de foto's  
Is DIT niet waar het om gaat??



Al dat graaien en dat snaaien  
Eigen volk en eigen geld  
Wie meent dat hij hier tekort komt  
Heeft bepaald verkeerd geteld.

Voor 2012:  
Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar  
Dan wordt het weer een prachtig nieuw jaar !!  
Paul van Bunderen en Thea van den Akker

( tekst Paul, foto's Thea)!!