

2015

Tja, wat moet een mens vertellen
Na een jaar zo vol geweld
Met zo veel zinloze doden
Ik heb de koppen niet geteld

Misschien is deze kop gepast :
Vrienden houdt elkaar goed vast !

Dan die ramp nog met dat vliegtuig
Zoveel kisten langs de baan
Men had een verkeerde kist voor
Was naar Specsavers gegaan !!

Ziet men door de boom geen bos?
Vrienden, laat elkaar niet los !

Men kan aan Ebola sterven,
Terrorisme of een bom
En er zijn zelfs van die stumperds
Die doen het aan ouderdom !

Door een anders dood verrast?
Vrienden, houdt nog beter vast !

En dan is er nog zo'n dingetje
Iets onduidelijks met klimaat
Als ik het goed heb begrepen
Staat het water straks op straat!

Dus wanneer het water wast
Vrienden houdt elkaar goed vast!



En dan is de werkeloosheid
Nog zo'n bron van ergernis
't Is de monetaire crisis
Waar de bank de schuld van is.



Betaal dus nimmer meer gepast
Maar houd je geld en elkaar goed vast !



En Van Gaal, die schat van een trainer
Smeedde een hechter team dan ooit
Slechts het voetbal was wat minder
Kampioen worden ze nooit !



Maar ze leverden wel strijd.
Vrienden raak elkaar niet kwijt !



Is 't fascisme, is 't racisme,
Is 't onschuldig, we weten het niet,
Maar wie volgend jaar komt zeuren
Krijgt van ons de zwarte Piet



Gouda of Leiden goed in last?
Pieten, houdt elkander vast !



Biedt dus vriendschap aan de ander
Reik je hand van mens tot mens
Wordt het toch een beetje beter
Dat is onze grootste wens !!!



Mooie kerst en veel vriendschap in 2015
wensen
Paul van Bunderen en Thea van den
Akker

