

OP NAAR 2021 !!!

Ook al geeft hij het niet toe
Wat dit jaar een groot geluk is
Dat die Donald weer een Duck is
We waren hem al 4 jaar moe.



Blijven we wel met Boris zitten
Die krijgt ook niets voor elkaar
Nee, die man is voor de Britten
Net zo hopeloos als zijn haar.



We kunnen blasé ouwehoeren
Maar Schouten die is ook niet tof
Zij laat onze BRAVE boeren
Constant stikken in hun stof.



Europa kan hun dorst niet lessen
Pool, Hongaar, zij doen niet mee.
Nee hoor, God zal nimmer bleszen
Onze fijne USE(uropa)



't Is wellicht niet opgevallen
Er schijnt een pandemie te zijn
En nu lopen we met z'n allen
Met een mondkap vol venijn



Viruswaanzen, viruswaarheid
 Op haar lichtverhoogde plek
 Woordeloos gaf Irma klaarheid
 En ze hield beschaafd haar be.....
minnelijke kaakjes stijf op elkaar



En we mochten thuis gaan werken
 Covid bleek een groot gevaar
 Dus we gaan massaal ter kerke
 Zoeken beschutting bij elkaar



We rijmen hier daarom met gene
't had veel beter dus gekund
 Bij 2 weken quarantaine
 Maar die werd ons niet gegund



Want die anderhalve meter
 Ging voor ons niet ver genoeg
't Was wel goed, maar 't kon veel beter
't Is wel eenzaam in de kroeg



En dan komt nu potverdikkie
 Het vaccin in onze nood
 En dus gaan we voor een prikke
 Van zijn leven nog niet dood!!!



Wij wensen iedereen fijne Kerst en

een met afstand beste jaar ooit !!!!



Paul _____ **1,5**



_____ **kilometer** **Thea**