

OP NAAR 2023!!!

Ik kan dit jaar niets leuks verzinnen

Alle crises komen binnen

Er is geen oorlog meer te winnen

GOOI DIT NU WEG, ik ga beginnen:



Van de secondenlijm terroristen

Privé-vliegtuig fetishisten

Zullen wij als realisten

Hun gelijk echt niet betwisten



Want het probleem met het klimaat is

Dat hebzucht hier vooral de maat is

En ingrijpen wellicht te laat is

Maar ja, niets doen dat leek dus gratis



Minerva en de borealen

De NSB komt Thierry halen

Want er komen tribunalen!!!!

En zijn "helden" zijn aan 't falen:



Inpikken daar leek hij goed in

Maar 't gaat helemaal mis met Poetin

We houden er dus graag de moed in

En Poetin die gaat de petoet in.



Met hem en Trump hoef ik niet te leuren
Guantanamo opent graag de deuren
Waar ze over 't fake nieuws mogen zeuren
En levenslang mogen betreuren.



Zo niet Xi, die blijft van zijn natie
De leider tot na zijn reïncarnatie
Wat niemand weet ('t is een sensatie)
Hij blijkt zijn eigen imitatie!



We houden op met boertje pesten
Laat hen fijn hun kalveren mesten
Of er zijn ten langen leste
Niet veel meer dan etensresten



Van Gaals gedroomde kampioenen
Liepen op voorhand naast hun schoenen
Maar hun spel was laf en dus lou loene
Maar ach, wat kon die coach fijn zoenen!



Mijn rijmpjes waren soms geducht
Maar ik bevestig het gerucht
Dit is het laatste en ik zucht
Het rijmen viel mij echt niet lucht !



WIJ WENSEN IEDEREEN EEN
EEN HELEBOEL GEZONDE
Thea van den Akker

HELE FIJNE KERST EN
EN MOOIE JAREN 2023 TOT 2075
Paul van Bunderen